

Όμορφος ο Κόσμος που αγαπάμε...

(α' μέρος)

...Χτες πήγα για ψάρεμα και έβγαλα ένα σπαράκι...Στη φωτογραφία είμαι εγώ με το σπαράκι που έβγαλα. Τη φωτό την τράβηξε ένας φίλος μου για να αποθανάτισει το σπαράκι, για να αλλάξω εγώ το προφίλ μου στο fb και για να δω τη συμπόνια του στην προσπάθειά μου να τυπώσω κάπου επιτέλους τις ιδέες μου για τον Κόσμο.....

.....

.....

Χτες, για ανεξήγητους λόγους, δεν είχα δίπλα μου ούτε δημοσιογράφους, ούτε φλας, ούτε κάμερες και μικρόφωνα, ούτε συνωστισμό για να με δούνε οι χιλιάδες λάτρεις μου.

Για να μη χάσω λοιπόν τη φόρμα μου, κάθισα και μου πήρα μια συνέντευξη...

.....

Ερώτηση

Καλή χρονιά κ. Μαχαίρα. Τον τελευταίο καιρό μιλάτε αρκετά για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τί είναι τούτο; Τι σημαίνει ανθρώπινη αξιοπρέπεια;



Απάντηση

Χρόνια Πολλά και σε εσάς κυρία μου....

Πρωτοχρονιά σήμερα...

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια σημαίνει η Λάμψη που δέχεται και στέλνει όταν συνειδητοποιείς ότι είσαι το μόνο πλάσμα σε όλο το γνωστό σου Κόσμο που έχει δάκρυ, χαμόγελο, αγάπη, συνεπαγωγή και άρα συλλογισμό, επιλογή επόμενης κίνησης, στάση πίστης σε Θεό, έλεος....

Ξέρετε κυρία, τί σημαίνει να έχει κάποιος δυνατότητα συλλογισμού και συνεπώς δύναμη στον τρόπο επιλογής της Πίστης του σε Θεό;

Ξέρετε τί σημαίνει να έχει κάποιος έλεος, δηλαδή να έχει την ηθική να επιλέξει ανάμεσα στο να σκοτώσει και να μη σκοτώσει όταν όλη η βιολογική του πορεία είναι το σκότωμα πλασμάτων;

Ξέρετε κυρία μου τί σημαίνει να μη σκοτώσετε ένα πλάσμα που είναι στο έλεός σας...Να μη το σκοτώσετε;.... Και κυρίως να μη το φάτε μετά σκοτωμένο;....

Σημαίνει Άνθρωπος!

Μόνο ο Θεός και ο Άνθρωπος έχουν έλεος. Κανένας άλλος! Τα άλλα πλάσματα είναι προγραμματισμένα να σκοτώνουν για να ζήσουν ...Εμείς έχουμε δυνατότητα ελέους και άρα επιλογής...

Ερώτηση

Με λιγότερα λόγια, τί είναι ανθρώπινη αξιοπρέπεια;

Απάντηση

Δύσκολο με πιο λίγα λόγια να μιλήσω. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι το να είναι κανείς Άνθρωπος και όχι ζώο.

Ερώτηση

Ζώο; Δηλαδή Άνθρωπος είναι το να μην έχεις ένστικτα;

Απάντηση

Όχι! Το να είσαι Άνθρωπος σημαίνει να κάνεις τα ένστικτά σου δύναμη ύπαρξης και ομορφιά αποτύπωσης. Τα ένστικτα είναι δύο. Η αναπαραγωγή και η αυτοσυντήρηση. Το να θέλεις να κάνεις παιδιά και το να μη θέλεις να πεθάνεις ή το να αμύνεσαι στο να σε σκοτώσουν.

Αυτά τα δύο ένστικτα που υπάρχουν σε κάθε πλάσμα της Γης, ακόμη και σε προκαρυωτικό κύτταρο και σε ιούς, μπορούν να γίνουν ατομικές και κοινωνικές αξίες Ανθρώπων. Όλη η ηθική μας πηγάζει από τη διαχείριση αυτών των δύο ενστίκτων που υπήρξαν ακόμη και στους πιο αρχέγονους οργανισμούς και υπάρχουν μέχρι στις μέρες μας.

Για να μην παρεξηγηθώ λέω ουσιαστικά, ότι με τον όρο διαχείριση ενστίκτου εννοώ τούτο:

Δεν είναι δυνατό να σκέφτεται άνθρωπος ότι θα διαλύσει τη χώρα εκείνων και εκείνων των Ανθρώπων ή θα σκοτώσει οικονομικά και ... (λοιπά)... εκείνους και εκείνους τους Ανθρώπους... Ο Άνθρωπος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι Άνθρωποι θέλουν να ζήσουν ως Άνθρωποι στο μέρος τους και να κάνουν τα παιδιά τους ευτυχισμένα.

.....

Αυτό ακριβώς σημαίνει διαχείριση ενστίκτου.

Ένα ένστικτο δεν καταργείται, αλλά διαχειρίζεται κατάλληλα από μια κοινωνία. Είναι διαχειρίσιμο όσο δυνατό και να είναι... Είναι απαίτηση προκειμένου η κοινωνία να εξυψώσει την ηθική της και να επιβιώσει η ίδια.

Αν δε γίνουν αυτά κοινωνική ηθική μας, με την έννοια επιλογή πράξης και στάσης κοινωνικών μονάδων και όχι ευχολόγια κατακαημένων, τότε ο Πολιτισμός μας είναι καταδικασμένος.

Ερώτηση

Τελικά τί είναι ο Άνθρωπος;

Απάντηση

Ο συλλογισμός στην επιλογή της ηθικής, στην επιλογή πράξης δηλαδή.

Ερώτηση

Ηθική σημαίνει πράξη;

Απάντηση

Ναι και Μόνο αυτό! Ηθική σημαίνει πρακτική..... Ηθική σημαίνει από αρχαιοτάτων χρόνων μόνο πράξη....

Ερώτηση

Ε τότε Φυσική τί σημαίνει;

Απάντηση

Πείραμα απόδειξης ενός απαραίτητου πρότερου συλλογισμού. Η Φυσική δεν είναι ηθική. Είναι αξιοπρέπεια και βοήθεια σε λόγο ηθικής Ανθρώπων.

Η Φυσική δεν έχει συναισθήματα.....

Ερώτηση

Δηλαδή αν μια ηθική δεν έχει πράξη κι αν μια Φυσική δεν έχει πειραματική απόδειξη δεν υπάρχουν;

Απάντηση

Μη λέτε δεν υπάρχουν.... Η ηθική χωρίς πράξη γίνεται ευχή και η Φυσική χωρίς πειραματική επαλήθευση όσων λέει γίνεται σκέτα Μαθηματικά, αλλά δε γίνεται ο Κόσμος μας...

Ερώτηση

Δηλαδή ό,τι δε μπορεί να επιβεβαιωθεί πειραματικά δεν υπάρχει;

Απάντηση

Μιλάτε λανθασμένα και συνεπώς παρεξηγήσιμα !

Ό,τι δε μπορεί να επιβεβαιωθεί πειραματικά ή ό,τι δε μπορεί να μετρηθεί, αγνοείται ως αντικείμενο μελέτης από τη Φυσική. Αυτό είπα....

Η Φυσική ΠΟΤΕ δεν είπε αναίτια ότι κάτι «δεν υπάρχει». Λέει ότι δεν είναι στα ενδιαφέροντά της το να ασχοληθεί αυτή τη στιγμή με κάτι που δε μπορεί να το μετρήσει ή να το επαληθεύσει πειραματικά

Ερώτηση

Δεν είναι πολύ σκληρό να λέτε ότι ό,τι δε μπορούμε να μετρήσουμε το αγνοεί τελείως η Φυσική σας;

Απάντηση

Δεν είναι η Φυσική Φυσική μου, αλλά ο Πολιτισμός Ανθρώπων. Τελικά δεν είναι τόσο σκληρό όσο νομίζετε!!! Είναι απαίτηση της αξιοπρέπειάς μας και της αξιοπρέπειας της Φυσικής.

Η Φυσική λέει ότι ό,τι δε μπορεί να μετρηθεί ή να στηθεί ως πείραμα, δεν έχει νόημα να είναι αντικείμενο δικό της.

Από κει και πέρα λέει ότι ο καθένας μπορεί, για δικούς του λόγους, να καταφύγει στην προσωπική του Πίστη, αλλά όχι στην Επιστήμη.

Η Φυσική λέει ότι ό,τι δε μπορεί μετρήσει δεν την ενδιαφέρει...

Φαντάζεστε ο καθένας μας να έλεγε ότι κάθε βράδυ βλέπει τον Άγγελο του Κυρίου με άλλη φορεσιά και με άλλες κινήσεις και μεις να τον πιστεύαμε χωρίς μέτρηση και χωρίς πείραμα;

Δεν είναι πιο αξιοπρεπές να πεις σε αυτόν που βλέπει Αγγέλους ότι ή θα με αφήσεις να στήσω όργανα για να τον δούνε (μετρήσουν) τον Άγγελο σου και άλλοι ή από κει και πέρα έχεις κάθε δικαίωμα στην προσωπική Πίστη σου και στη δικιά σου επιλογή...

Αν δεν στήσεις όργανα για να καταγράψεις τον Άγγελο, δεν αποδεικνύεις τίποτε έτσι. Κανένας λόγος δεν έχει αξία μοιρασμού, αλλά μόνο ως επιλογή Πίστης στέκεται.

Όταν κάτι δε μπορείς να το καταγράψεις ως ύπαρξη δεν έχει καμιά επιστημονική αξία θέσης αλλά και ούτε έχει καμιά δύναμη απόρριψης...

Τί άλλο να κάνει η Φυσική πέρα από αυτή την αξιοπρέπεια;

Ό,τι δε μπορεί να το μετρήσει το απορρίπτει ως μη αντικείμενό της.

Προσέξτε! Δεν το ξεφτιλίζει!!!! Λέει ότι δεν είναι αντικείμενο μελέτης της.....

Να το πω πιο απλά:

Ένας θεός μου από την Αμερική έβαλε στο όνομά μου 500.000.000.000 ευρώ, αλλά με τον όρο να μην τα αγγίξω (ούτε ένα ευρώ) για να μη τα σπαταλήσω.

Έχω δηλαδή στο όνομά μου 500.000.000.000 ευρώ με τον όρο να μην τα αγγίξω.

Η Φυσική λέει ότι η κίνηση του θείου μου δεν έχει κανένα απολύτως νόημα και ότι εγώ, το σπλάγγνο του, είμαι στην ίδια φτώχεια όπως και πριν.

Ο συλλογισμός αυτός είναι η ουσία της Κβαντομηχανικής, της σύγχρονης Φυσικής.

Η Φυσική λέει ότι όταν κάτι αποδεδειγμένα δε μπορείς να το διαχειριστείς δεν έχει καμιά αξία αντικείμενου επιστήμης Ανθρώπου σε όλο το Σύμπαν.

Η Φυσική λέει ότι δεν έχει καμιά αξία το να μιλάς για κάτι που δε διαχειρίζεσαι

Ερώτηση

Δηλαδή κ Μαχαίρα, όταν κάτι δε μπορεί να το διαχειριστεί η Φυσική σημαίνει ότι αυτό το κάτι μπορεί να έχει περιορισμένη έως καθόλου αιτιότητα;

Απάντηση

Πάλι λάθος λόγια λέτε! Η Φυσική διαχειρίζεται και την έλλειψη αιτιότητας. Το εύρημά της, αυτό το καταπληκτικό εύρημα της Φυσικής, το έλλειμμα της αιτιότητας από τον Κόσμο, το καταθέτει ως Πολιτισμό μας. Το καταθέτει με θεωρητικές και πειραματικές αποδείξεις. Στο μικρό και το μεγάλο της Φύσης δεν υπάρχει αιτιότητα, αλλά πιθανότητα.

Αιτιότητα υπάρχει μόνο στις διαστάσεις της καθημερινής μας ζωής όπου ισχύει το μέτριο (Νεύτων) και το απόλυτα συνεπές στη διαλεκτική σχέση αίτιο-αποτέλεσμα.

Στις διαστάσεις της καθημερινής μας ζωής έχει νόημα η φράση «αυτό είναι εδώ και εκείνο εκεί». Στα άλλα μέρη των δυνατοτήτων του μυαλού μας και της πραγματικότητας που βλέπουμε κανείς δεν ξέρει πού είναι αυτό και πού είναι το άλλο

Ερώτηση

Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που είναι εδώ και εκεί συγχρόνως ή και παντού;

Απάντηση

Ναι! Με την έννοια όμως ότι δεν υπάρχουν νευτώνια πράγματα εδώ και εκεί συγχρόνως αλλά καινούρια πράγματα που απλά υπάρχουν (παντού ίσως), αλλά η Φύση είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να μη θέλει να μας πει ούτε τί είναι αυτό που υπάρχει, ούτε πώς μοιάζει, ούτε πού (σε ποιο σημείο) υπάρχει αυτό το κάτι...

Η Φύση μας επιτρέπει να μετρήσουμε τις ιδιότητες αυτού που υπάρχει αλλά δε μας επιτρέπει να δούμε τί είναι αυτό που μετράμε...

Πρέπει να συμβιβαστείτε με μια παράξενη λογική.

Αν σας πω ότι χτες πήγα για ψάρεμα και έβγαλα ένα σπαράκι όπως αυτό της φωτογραφίας, και ότι εγώ είμαι στη φωτό και ότι πρέπει να συμβιβαστείτε με αυτή τη φωτό που είμαι εγώ και με τράβηξε ένας φίλος μου, τί θα πείτε;

Ερώτηση

Πάτε καλά κ. Μαχαίρα;

Απάντηση

Ελπίζω ναι γιατί έχω καιρό που άλλαξα τη λογική μου για να δω την Λάμψη αυτού του καταπληκτικού και παράξενου Κόσμου, από πιο ψηλά...

Από προφητηλιάτικα υψώματα Θέας Κόσμων.

Τελικά το πρόβλημα δεν είναι αν εγώ έβγαλα από τη θάλασσα ένα σπαράκι ή έναν καρχαρία, σε μια φωτό, αλλά κατά πόσο εσείς μπορείτε να καταλάβετε τους Φυσικούς που από δομής τους είναι έτοιμοι να θυσιάσουν ακόμη και τη χτεσινή λογική τους για να εξασφαλίσουν την αξιοπρέπιά σας ως Ανθρώπων



Πήλιο, Τετάρτη 6 Απριλίου 2016

Θρασύβουλος Κων. Μαχαίρας
Φυσικός
Γενικού Λυκείου Αγριάς