

«Αναμνήσεις από το Μέλλον»

...κοιτώντας με νοσταλγία τον Γαλαξία μας, καθώς ο ουρανός με φευγαλέα σύννεφα εικονοποιεί το χρόνο ως διάσταση, θα πάμε πίσω για να ξαναδούμε τη διαδρομή μας μέχρι τη Γη στην οποία συν- και ανα-δημιουργηθήκαμε, με υλικό που σε εκατομμύρια χρόνια ετοίμασαν τα άστρα και μας το χάρισαν με το θάνατό τους.

Ακολουθώντας τα χνάρια παράξενων «μυστών» της Φυσικής και της Βιολογίας, θα έλθουμε κοντά στη Δημιουργία και στην Εξέλιξη του Κόσμου, στη Γένεση του Φεγγαριού, στην Αυγή του Ανθρώπου, στις Διαστημικές Αποικίες και τελικά δίπλα στις σταγόνες και τους ήχους μιας ξαφνικής ανοιξιιάτικης βροχής.

Θα έλθουμε κοντά στο «Άξιον εστί» ενός απέραντου Σύμπαντος, που με ένα Big Bang πριν από 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια «υποσχέθηκε» το πιο ικανό Πλάσμα που θα γεννιότανε ποτέ... **Τον Άνθρωπο!..**

.....

Η αλήθεια που περιέχει η σημερινή γνώση τόσο των Βασικών Νόμων της Φύσης, όσο και των γεγονότων κατά την πορεία εξέλιξης του Κόσμου, δε μπορεί πλέον να θεωρείται υπόθεση μόνο των ειδικών, αλλά ο κορυφαίος ανθρώπινος πολιτισμός και κατάρκτηση ξεχωριστή, που πρέπει να περάσει σε όλους μας ως συνείδηση.

Οι «Αναμνήσεις από το Μέλλον» είναι προσπάθεια μιας διαφορετικής αποτύπωσης της Πορείας, καθώς η αναντίλεκτος καταγραφή της Κιβωτού του Πολιτισμού μας, πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και ως Κιβωτός του αναβλέμματος του Ανθρώπου...

.

Στην παρακάτω διεύθυνση είναι η ομιλία μου

<https://drive.google.com/open?id=0By5o-7ACwKwNaGVZaEpTMGFk0>

Αναμνήσεις...

Με αποτυπωμένη την αμηχανία μου που πάντα συνοδεύει τις προσπάθειές μου να αγγίξω και να δώσω δείγματα του Κορυφαίου Πολιτισμού των Ανθρώπων...