

Ένα μήλο στο κεφάλι του Νεύτωνα

Ένα μήλο έπεσε στο κεφάλι του Νεύτωνα. Και έγιναν όλα ίδια...

Ολόιδιοι οι νόμοι της Φύσης στις κατοικίες των Ανθρώπων στη Γη και στα παλάτια των Θεών στον Ουρανό:

Η πτώση του μήλου, η κίνηση των πλανητών γύρω από τον Ήλιο, η κωνική τομή της τροχιάς ενός κομήτη ή ενός αστεροειδούς, η περιστροφή ενός ολόκληρου γαλαξία, η κίνηση του φεγγαριού, οι τροχιές των άστρων μέσα στους γαλαξίες, το πέταγμα μιας πέτρας...

Όλα ελεγχόμενα από τους ίδιους νόμους που βρήκε ο Νεύτωνα

Ένα μήλο χρειάστηκε για να φτάσει την ανθρώπινη σκέψη στα άκρα ολόκληρων γαλαξιών και να της επιτρέψει να τρυπώσει μέσα στα σμήνη τους. Ένα μήλο τα άλλαξε όλα.

Σήμερα οι χορδές ή μάλλον οι βράνες φιλοδοξούν να εξηγήσουν όχι Σύμπαν, αλλά Σύμπαντα.

Το θέμα όμως είναι σε ποιανού κεφάλι θα πέσει η τρομερή εξίσωση που θα εξηγήσει τόσα πράγματα.

Ο Αϊνστάιν μέχρι το τέλος της ζωής του προσπαθούσε να βρει την εξίσωση των πάντων. Αλλά δεν τη βρήκε...

Εμείς ίσως είμαστε πιο τυχεροί. Αλλά θα πρέπει να κατασκηνώσουμε κάτω από μηλιές, μπας και μας έρθει τίποτε στο κεφάλι

.....

.....



Αλλά γιατί να πάμε σε τόσο βαριά θέματα;
Και η Εύα με μήλο δε μας έδωσε από τον Παράδεισο;

.....

.....

Συμπέρασμα

Το μήλο ήταν, είναι και θα είναι για πάντα ένα επικίνδυνο φρούτο.

Αν το κάνεις παρέα ή θάρθεις στη Γνώση (εφόσον το φας στο κεφάλι) ή θα χάσεις τον Παράδεισο για μια γυναίκα.

Και θα τα πάθεις όλα αυτά χωρίς να έχεις πάρει και πολλή βιταμίνη C, όσο π.χ. από ένα λεμόνι...

Ηθικόν Δίδαγμα

Με τα μήλα ποτέ δεν παίζουνε... Ή θα γίνεις αφόρητα σοφός ή θα χάσεις τον Παράδεισο...

(Στις εικόνες είναι

α) ο Νεύτωνας έχοντας ήδη φάει ένα μήλο στο κεφάλι

β) ο διπλός αστέρας Αλμπιρέο 400 έτη φωτός μακριά. Αποτελείται από έναν πορτοκαλί γίγαντα και ένα μικρότερο γαλάζιο αστέρι....)

Παρασκευή 20 Μαΐου 2016

Θρασύβουλος Μαχαίρας